

Svärdsjö den 11/7 1954.

Kära Ni allesammans!

Först ett hjärtligt tack till Mams, Gudrun och Lennart för glimtar och hälsningar från såväl kungl. huvudstaden som Skateholm och Åby!

Till **Pappa** får jag framföra våra hjärtligaste gratulationer på Jolledagen! Ser deputationen, som det vore roligt få vara med i, med liten Lena i spetsen och sedan långa raden vid kaffe festföremålets säng på morgonkvisten! Hoppas jag inte såg fel!

Som Ni hörde per telefon skulle vi in till Falun härom dagen. Det var och blev till vår stora glädje en strålande dag i dubbel bemärkelse.

Kristinikyran ligger ju så centralt, och den besökte vi först. Det var nästan så jag då började fundera om inte Falun hörde till stiftstäderna, då vi kom in i den stora domen med de jättehöga valven och två stora sidoskepp

En vacker kyrka, som det en gång lyst för Mams och Jolle i!

Ja, tyvärr hann vi inte besöka några fler sevärdheter, utan det var mest uträtta ärenden och att rusa från affär till affär för att kunna hålla tiden för kusinen Knuts invitation. Så hyste vi ju också en svag förhoppning att få vårt värdfolk som ciceroner (stavn.?).

Prick fem befann vi oss på Lustigknoppsvägen 3. Men till vår stora förvåning <sup>fann</sup> finner vi där ingen Knut Ahlberg. Efter att ha studerat tre telefonkataloger fann vi emellertid i den mest nyutkomna, att lärde kusinen flyttat och numera är bosatt på Gahns-vägen 3. Så kom vi väl så småningom till den riktiga adressen, där vi välkomnades i en nybyggd, flott liten villa.

Då jag råkade Knut sist på Danderydsvägen 26 (.) var jag väl 5 eller på sin höjd 7 år, men tiden till trots var det ingen svårighet att känna igen honom. Han var sig precis lik, så när som på omfånget, vilket något ökat. Britta var rar och vänlig och hade gjort i ordning en flottare supé med sandwich serverat på snäckskal, kall fisk (skulle tro helgeflundra) och som dessert jordgubbar med vispgrädde! Ja, hade vi haft en aning om hur mycket besvär de gjort sig