

lär de nog inte kunna få som grannar! Gabe-pojken är Fastrarna så förtjusta i, så några barnvaksproblem lär väl inte Barbro och jag få, om vi skulle behöva hjälp med det! Faster Frida, småskollärarinnan i Boda, är också hemma nu, så sammanlagt är det inte mindre än 6 syskon på gården (fördelade på två stugor), och dessutom bor ännu en syster bara ett par kilometer härifrån. Förutom "stugorna" finns det ladugård med tre kor, som Fastrarna Karin och Hanna mår om, ett par härbren, snickarbod och en liten lekstuga, som förr flitigt använts, på gårdstomten här. Men det är gott om utrymme utvändigt och riktligt med träd, gräsmattor och blommor, vilket allt hjälper till att göra det hela till en idyll.

Midsommarafton firade vi på äkta Dalarne-manér. Märta och Ivan, som också varit här över helgen (Var får alla plats?), skjutsade oss till Gammelgården, den plats, där majstången restes. Det skedde givetvis under hej och hå och under ackompanjemang av nationaldräktsklädda spelmän. Ja, på tal om nationaldräkt, så fick vi också se några flickor och pojkar i två tre års åldern, som tultade omkring i sina färggranna dräkter! Men näpet och sött var det verkligen! Så var det tal av en kyrkoadjunkt från Gävle och så givetvis dans kring majstången.

Midsommarafton hade vi någorlunda hyggligt väder, d.v.s. det höll uppe, även om det inte var mer än nått och jämnt. För övrigt har vi emellanåt inte haft någon tur med vädret utan får hoppas på bättre.

I slutet på veckan åker vi nog in till Falun. Det vore roligt om det fanns någon av Mammans gamla sem.-kolleger eller vänner, som vi kunde titta in till. Vem skulle det då kunna vara?

För närvarande ligger Gabisen och sover. Han brukar ta sig en lite siesta på förmiddagarna. Magen verkar nu, som väl är, vara i form igen. Hoppas nu också vi snart kan få vara ute litet med honom också. Hur har Lena med sin mage? Är hon kry ordentligt nu?

Så slutar jag med de hjärtligaste hälsningar från oss alla
genom Er tillgivna

Lasse

P.S. I går kväll var Farbror Erik, Barbro, Kurt och jag ute och provade vår fiskelycka i sjön Boxbon, som ligger bara en liten bit härifrån. En gädda, en mört och en abborre blev dagens skörd! D.S.

Glöm inte skriva snart och så skall Ni hälsa Gudrun, Lennart o Lena!